

In dankbare herinnering aan

## **ANTOON REIJNEN**

echtgenoot van

### **HENDRIKA JOHANNA THEUNISSEN**

Geboren te Beuningen 10 juli 1919.

Overleden 25 november 1993 in Beuningen.

De plechtige Uitvaart op maandag  
29 november 1993 in de Kerk van de  
"H. Cornelius" te Beuningen.

Daarna hebben wij hem uitgeleide gedaan  
naar het crematorium "Rijk van Nijmegen"  
te Beuningen.

Antoon was graag thuis en op zichzelf. Dat was voor hem genoeg. Eenzaam voelde hij zich niet en was niet opgesloten in zichzelf, want velen kwamen graag bij hen aan om van zijn humor te genieten. Iedereen liet hij in hun waarde. Niet alleen vertelde hij geen kwaad van anderen, maar als sommigen dat wel deden dan kon hij kwaad worden en gaf dan duidelijk te verstaan beter een ander onderwerp aan te kunnen snijden. Antoon was een tevreden mens en keek blij tegen het leven aan. Samen hoopen zij hun 45-jarig huwelijksfeest nog te kunnen vieren maar dit heeft zo niet mogen zijn.

Het zal wel met zijn vrij en blij karakter samenhangen dat Antoon zoveel van duiven heeft gehouden. Daarin zocht hij zijn verzet en leefde helemaal op die vogels naar verre landen te zien vertrekken.

Wat een plezier beleefde hij aan die wedstrijdvluchten van zijn duiven waar hij samen met Henk Cornelissen naar uitkeek en altijd mee in de weer was.

Vanwege zijn ziekte moest Antoon al een lange tijd geleden afscheid nemen van zijn duiven. Het ergste was, de tijd te zien naderen zijn lieve Riek voorgoed kwijt te raken. Daarom was zijn laatste woord een roepen naar en van: "Riek!, Riek!" Nu op onze beurt, Antoon, beloven je dierbare familie en kennissen om jouw Riek in deze leegte bij te staan en om het gemis van haar Antoon zo dragelijk mogelijk te maken.

Voor uw medeleven en blijken van belangstelling bij het ziekbed van mijn man, tijdens zijn overlijden, bij zijn uitvaart en crematie, betuigen wij u onze oprechte dank.

H. J. Reijnen - Theunissen  
en familie