



Benny Reijntjes

18-05-1946

16-11-2011

Benny werd geboren als jongste telg uit een gezin van 10 kinderen. Ondanks de nooit aflatende zorg van zijn oudste zus Annie, was hij toch erg benieuwd naar zijn moeder, die in het kraambed is gestorven. Hij had haar zo graag gekend. Dat zijn vader plotseling overleed, toen hij nog maar 19 jaar oud was, was voor hem heel ingrijpend.

17 Jaar geleden werd hij ernstig ziek en kwam in terminale toestand naar huis. Daar werden we na 5 weken, door een brief van het ziekenhuis gericht aan de huisarts, heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Door een medische misser, die in zijn voordeel uitpakte, heeft hij nog 17 jaar mogen genieten van het leven.

Ook nu waren de berichten in eerste instantie slecht, waarop kort daarna toch weer een positief bericht kwam. Er was een behandeling mogelijk die misschien zou aanslaan. Weer leefden we tussen hoop en vrees, echter dit keer mocht hij de strijd niet winnen.

Benny was een erg sociale en gevoelige man. Hij was altijd belangstellend voor zijn medemens en bood hulp waar nodig was. Ontzettend trots was hij als hij sprak over 'zijn 2 jongens'. Hij was een echt familiemens en voelde zich prettig in gezelschap van vrienden en kennissen.

Voor ons was het heel jammer dat er vanaf het begin van zijn ziekte geen gesprek meer mogelijk was. Het contact werd steeds minder toen zijn lichamelijke toestand verslechterde en helaas was er op het laatst nog minimaal contact. Voor hem echter was belangrijk, dat hij niet bewust het leven hoefde los te laten, hij had het toen immers nog zo lief. Zonder het te weten heeft hij het aardse verwisseld voor het hiernamaals.

Hopelijk zal hij herenigd worden met zijn vader, 3 broers, 2 zussen en zal hij voor het eerst zijn moeder ontmoeten.

Een lieve man, een trotse vader en een geliefd mens is van ons heengegaan.
Bedankt pap!