

VERZAAKT U ZELF



NEEMT UW KRUIS OP  
EN VOLGT JESUS



G E D E N K I N U W E G E B E D E N  
de Ziel van Zaliger

**A L E I D A R E I M E R .**

Overleden te LUTTE, op den 29 Januari 1882,  
na voorzien te zijn met de H. Sacramen-  
ten der stervenden, in den ouderdom van  
bijna 26 jaren en begraven den 1 Fe-  
bruari op het R. K. kerkhof aldaar.



In den bloei mijner jaren ga ik hepen naar  
de poorten des grafs; steunt niet op uwe jeug-  
dige jaren, noch op uwe gezondheid, maar waakt  
en bidt, want geen mensch weet hoe hij zijn  
leven zal eindigen en wanneer de Heer zal komen.

Ecc. IX. Matth. XIII.

Hoe gelukkig en wijs is hij, die in zijn leven  
zoodanig tracht te zijn, gelijk hij wenscht van  
den Heer in zijn dood bevonden te worden.

Thom. à Kempis.

Geliefde familie, bedroeft u niet, wij zijn nu  
wel gescheiden, doch eenmaal zal ik u weder-  
zien, uw hart zal zich dan verblijden en uwe  
vreugde zal niemand u ontnemen. Joan. XVI.

Bid voor mij, vooral gij mijne vrienden, komt  
mij door uwe gebeden bij God te hulp. Rom. XV.

**Onze Vader. — Wees gegroet.**

ind zij overal het H. H. van Jesus.  
(100 dagen afaat).

zij ruste in vrede.