



MATER DOLOROSA.

GOEDERTIEREN MOEDER, BID VOOR DE
ARME ZIELEN.
„BEDROEFDE MOEDER, TROOST HAAIR!“

BK 8001 A

Gedenk in Uwe gebeden de Ziel van Zaliger

Gerardus Johannes Reimer

weduwnaar van BERENDINA AGTERES

en van GEERTRUIDA NIJLAND,

geboren 20 September 1857, na het ontvangen der H.H. Sacramenten overleden 23 Mei 1923 en begraven 26 Mei 1923 op het R.K. Kerkhof te de Lutte.

Waakt, want gij weet niet in welke ure uw Heer zal komen. Matth. XXIV: 42

Als God mij ook doodt zal ik toch op Hem hopen, ik zal nochtans mijnen wandel voor zijn aanschijn openleggen en Hij zal mijn redder zijn. Job. XIII: 15: 16.

Wie den Heer vreest zal gelukkig zijn al de dagen zijns levens en zal gezegend worden op den dag van zijn dood. De gerustheid in het uur van sterven is het begin der belooning voor de rechtvaardigen van harte. Wend U tot mij, o Heer, en verlos mijne ziel; red mij om Uwe barmhartigheid. Ps. VI: 5.

Mijne dierbare Kinderen, gij hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verheugen en niemand zal u uwe vreugde ontnemen.

Kinderen, bemint elkander en helpt mij door uwe gebeden en goede werken tot God.

Mijn Jesus, barmhartigheid,

ONZE VADER — WEES GEGROET.

.....
G. J. Oosterbroek — koster — de Lutte