



In dankbare herinnering aan mijn man
en onze vader en opa

Hendrik Johannes Reimer
echtgenoot van

HENDRIKA THERESIA ROLINK

Hij werd geboren op 18 november 1915 te De Lutte. Na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken is hij op 5 december 1986 overleden. Op 9 december werd hij te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

Pa was een man met 'n gevoelig en zacht-aardig karakter. Hij hield van eenvoud en bescheidenheid.

Met veel zorg heeft hij zijn leven gewijd aan zijn gezin en zijn boerenbedrijf. Biljarten en kaarten waren zijn grootste hobby's. De laatste jaren was het zwaar voor hem te aanvaarden dat hij zich - in zijn ogen - niet meer nuttig kon maken.

Omdat het verdriet en de zorgen van anderen hem zo na aan het hart gingen is het voor ons een troost te weten dat hem misschien nog veel lijden bespaard is gebleven.

De vredige manier waarop hij afscheid nam, gesteund door zijn geloof en gezin, zal voor ons een troost zijn.

We hadden hem nog zo graag langer bij ons gehad. Maar wat hij achterliet, zijn warmte en zorg, zijn humor en liefde, dragen wij altijd in ons hart.

Pa, we beloven dat we als kinderen moeder zullen helpen en steunen, en de vrede in de huiselijke kring, die jij zo belangrijk vond, zullen bewaren.

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Reimer