

Ter herinnering aan

## Bennie Oude Reimer

Hij werd geboren in Hengelo Ov. op 28 juni 1942. Op 1 april 2004 is hij in het ziekenhuis in Hengelo overleden. We hebben afscheid van hem genomen in de Lambertusbasiliek en aansluitend begraven op de begraafplaats aan de Deurningerstraat.

Na de lagere school is hij naar de Textielvakschool in Enschede gegaan. Op zeventienjarige leeftijd is hij begonnen bij de K.W.F. in Hengelo, waar hij 29 jaar heeft gewerkt.

Door reorganisaties heeft hij kort gewerkt in Winterswijk, Almelo en de laatste jaren in Nijverdal bij Nijverdal ten Cate.

In totaal heeft hij 45 jaar gewerkt.

Bennie zou in juni in de VUT zijn gegaan. Het is jammer dat hij na zoveel jaren werken hier niet van heeft kunnen genieten.

Het overlijden van vader en moeder in 1991 was vooral voor Bennie een hele zware tijd. Hij stond er ineens alleen voor in het ouderlijk huis aan de Schumannstraat.

Door de steun van zijn familie heeft hij zich daar goed doorheen geslagen.

Zeven jaar geleden is hij verhuisd naar de Isaacstraat,

waar hij met veel plezier in zijn appartement heeft gewoond.

Hij was zeer gelovig en ging veel naar de kerk.

Bennie heeft een aantal jaren gekosterd in de Raphaëlkerk in Klein Driene. De laatste jaren was hij acoliet in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Hij ging elk jaar op de fiets naar de Gerardus Majellaprocessie in Overdinkel. Hij heeft nog een medaille ontvangen voor de vijftiengste keer, waar hij erg trots op was.

Bennie ging elk jaar naar de intocht van de wandelvierdaagse in Nijmegen, wat hij heel mooi vond.

Op 29 december is hij naar het ziekenhuis gebracht waar in januari leverkanker werd geconstateerd.

Vier februari mocht hij naar huis, waar hij nog zeven weken is geweest en waar het goed met hem ging.

Op 21 maart moest hij weer naar het ziekenhuis, waar hij op 1 april is overleden.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Ine en Frits

Gerard en Yvonne

Kari, Monique en Bas