



Ter herinnering aan
ANNA REIMERINK
weduwe van Johan Alink.

Geboren 12 september 1905
overleden 21 juni 1983.

Haar diepste verlangen is nu in vervulling gegaan, te zijn bij hem met wie zij meer dan vijftig jaar gehuwd is geweest.

Zonder lijdensweg, zonder noemenswaardig ziekbed heeft de Heer haar opgeroepen.

In het leven is zij vaak eenzaam geweest, vooral de laatste jaren; doch gelukkig waren er zoveel goede burenen en vrienden waar zij welkom was.

Ook de laatste ogenblikken van haar leven werden verlicht door behulpzame burenhanden.

Men kijkt wel heel vreemd op dat iemand na het opendoen van de deur, zo gauw heengaat, toch moet ons allen dit dankbaar stemmen.

Met de gaven die haar man in noeste en stoere arbeid heeft verdiend heeft zij zoveel mogelijk goed gedaan. Heel de gemeenschap die haar dierbaar was mag nu daarvan mee profiteren.

Heer God, wij vragen U:
Moge haar wens in vervulling zijn gegaan, moge zij met Johan nu verder leven in uw eeuwig geluk.

Moge de eenvoud en spaarzaamheid waarmee zij leefden nu vruchten dragen voor allen.

Geef haar de eeuwige rust.

Voor de blijken van belangstelling bij het overlijden van Anna Alink - Reimerink zeg ik U hartelijk dank.

exc. test.
A. Langeveld