

De stilte van de natuur  
bewaart mijn laatste wens  
wees goed voor elkaar



Een dankbare herinnering aan

## **Bernardus Johannes Reinoldus Reimerink**

Op 28 oktober 1909 ontving hij te Haaksbergen het leven uit God's hand. Hij trouwde in 1938 met Hendrika ten Hagen. Samen mochten zij het meest kostbare wat 'n mens geven kan, 't leven zelf, aan hun zes kinderen geven. Met alles wat er in hem was aan warme nabijheid werkte en zorgde hij voor z'n gezin. De goede band met ekaar was voor hem van levensbelang. Hij was trots op en gelukkig met zijn kleinkinderen. Op 17 december 1990 stierf zijn vrouw na een lang slepende ziekte. Dat veranderde zijn leven totaal. Het was alsof zijn leven geen zin of doel meer had; hij was zijn richting kwijt. Ondanks de voortdurende aanwezigheid van zoon, schoondochter, kinderen of kleinkinderen was hij angstig. Voor hemzelf en voor ons kwam in de vroege morgen van 9 september 1992 de dood als een dief in de nacht. Na een Eucharistieviering in de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes hebben wij zijn lichaam op 12 september te ruste gelegd op het r.k. kerkhof "Het Waarveld" te Haaksbergen.

Vader en opa Reimerink was een man die had leren houden van alles waar leven in zit. Vanaf zijn jeugd woonde en leefde hij temidden van de natuur. Hij voelde zich thuis in God's schepping. Naast zijn werk op de fabriek was hij altijd bezig met z'n dieren op de boerderij en in de tuin. Ten einde toe heeft hij daar mogen leven, samen met zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen. In het huis waar hij geboren werd, stierf hij ook.

We zijn dankbaar voor alles wat hij ons heeft gegeven. De waarden waar hij gelukkig mee was, nemen we nu mee voor ons eigen leven. Vooral zijn vertrouwen en geloof in een God, die leven wil voor mensen over de grens van de dood heen. We zijn er dan ook van overtuigd, dat hij samen met moeder en oma nu voorgoed rust en vrede heeft gevonden. In dat geloof blijven we met hem en elkaar verbonden.

Dat hij mag leven in de vrede van de Heer.

---

Dank U wel, dat U aan ons gedacht hebt bij het plotselinge sterven van onze zorgzame vader en lieve opa.

Fam. Reimerink