

Ter vrome herinnering aan

Gerhardus Hermanus Antonius Reimerink.

Geboren te Lonneker 12 April 1911, overleed hij plotseling, voorzien van het H. Oliesel, de 25ste Januari 1955 en werd de 29ste d.o.v. begraven.



Hoe pijnlijk het scheiden van dierbaren ook is - vooral als het plotseling geschiedt - ieder wist dat voor hem de dood onverwacht kon komen. Een ongeneeslijke kwaal vergezelde hem op zijn levensweg, steeds was zijn leven in gevaar. Overbodig was voor hem de waarschuwing: „Gij kent

dag noch uur”.

Plotseling riep God hem op naar Zijn Vaderhuis, hij was bereid, want hij was een kind van Maria, haar vereerde hij en zij omringde hem met haar moederlijke zorgen. Nog geen jaar geleden bezocht hij haar in haar genadeoord: Lourdes. Zij beloonde hem door hem spoedig toe te laten tot de Heerlijkheid van haar Zoon.

Ouders en familie, waarom zoudt gij treuren? Weest sterk in het geloof en weest blij om de vreugde, die hij deelt met zijn hemelse Moeder.

P A X