



Dankbaar gedenken wij

JAN HENDRIK REIMERINK
weduwnaar van Hermina Snippers

*Hij werd geboren op 20 mei 1882 te
Lonneker en overleed op 13 oktober
1976. Op 16 oktober hebben we hem te
rusten gelegd op het r. k. kerkhof te
Lonneker.*

In alle rust en vrede is hij heengegaan gebukt onder de last van vele jaren, liefdevol verzorgd door handen, die misschien wel liever andere dingen hadden gedaan.

Weinigen is het gegaan in eigen ver-
trouwde omgeving zo omringd te wor-
den met ongeveinsde liefde.

Wanneer 't hem mogelijk was geweest
zou hij dan niet uiting gegeven hebben
van zijn oprechte dank voor deze goede
en hartelijke liefde ?

Door de nauwe poort van het levens-
einde is hij heengegaan en wij bidden
dat aan de andere zijde van dit leven,
de Heer van hemel en aarde hem op-
wacht om zijn trouwe dienaar binnen
te leiden in de eeuwige glorie.

Moge hij rusten in de vrede des Heren.

*Voor uw bliken van medeleven na het
overlijden van onze zorgzame vader
en opa, betuigen wij U onze oprechte
dank.*

Fam. Reimerink