



Gedenk in uw gebeden

**de Eerw. Zuster M. VENERANDA**  
(BERENDINA REINDERS)

Geboren te Ootmarsum 1 dec. 1883. Ingetreden in de congr van de Zusters van O.L. Vr. te Amersfoort 28 nov. 1907, geprofest 7 aug. 1910. Na meermalen voorzien te zijn van de H.H. Sacr. der zieken overleden te Ootmarsum 2 febr. 1963 en begraven op het R.K. kerkhof aldaar 5 februari d.o.v.

---

Ik heb mijn Heer en God gebeden,  
in 't midden van mijn hart;  
ik kende 's werlds ijdelheden  
noch 's werlds smart.

'k Begeerde in hoger staat te leven  
en God, daarmee voldaan,  
heeft mij het hoogst van al gegeven  
en toegestaan.

Vaarwel die mij gekend hebt, allen,  
rondom Maria's voet;  
en die door 's werlds ongevallen  
nog reizen moet.

---

Gelukkig, die van kindsbeen af  
Maria heel haar harte gaf,  
en tot de laatste stonden  
bij Haar en Haren Zoon alleen  
den troost in 's werlds droef geweest  
gezocht heeft en gevonden. (Gezelle)

Het eeuwig Licht verlichte haar,  
dat zij ruste in vrede.