



We bewaren 'n fijne herinnering aan

## GERHARDUS REINDERS

echtgenoot van

Aleida Maria Tijink

Hij werd 22 september 1894 geboren  
te Langeveen (gem. Tubbergen).

Op 11 augustus 1984 is hij overleden na voorzien te zijn van de Sakramenten der Zieken in het ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede. Na de gezongen uitvaart in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal hebben we zijn lichaam op 15 augustus te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Na een kortstondige ziekte is hij toch nog vrij plotseling van ons heengegaan. Bij het verdriet om het heengaan overheerst de dankbaarheid voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft. Hij zal in onze gedachten blijven voortleven als een blijmoedige, hartelijke en tevreden man; een liefdevolle echtgenoot die altijd erg zorgzaam was voor zijn vrouw en kinderen. Daarnaast had hij een niet aflatende belangstelling voor zijn kleinkinderen en achterkleinkind, die dan ook regelmatig bij opa en oma op bezoek kwamen.

Hij genoot van het leven en van alles wat groeide en bloeide. Hij wist alles op waarde te schatten en te waarderen.

Ook het wereldgebeuren en de ontwikkelingen daarin hadden tot het laatst nog zijn grote belangstelling.

Vader zal in onze gedachten blijven voortleven als een lieve man, die in onze familie een lege plaats zal achterlaten.

Op de leeftijd van de zeer sterken is hij na een kort ziekbed overleden. Vanuit zijn vertrouwde St. Plechelmusbasiliek, waar hij ieder weekend trouw naar toe ging, hebben we hem begraven en toevertrouwd in de handen van God. Moge hij nu in de hemel genieten van een welverdiende rust.

Voor uw belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader, zeggen wij u hartelijk dank.

A. M. REINDERS - TIJINK

Kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkind.

Oldenzaal, 15 augustus 1984