





Ter dankbare herinnering aan

GEZINA MARIA REINDERS

echtgenote van

Johannes Hendrikus Steffens

Zij werd geboren te Ootmarsum op 26 januari 1933. Zij overleed te Almelo op 18 september 1978. Voorzien van het Sakrament van de Zieken heeft zij in overgave aan Gods wil haar leven aan haar Schepper teruggegeven.

Na een Eucharistieviering in de St. Christoffelkerk hebben wij haar op 21 september naar haar laatste rustplaats begeleid op het r.k. kerkhof te Almelo.

Ine was een goede en vooral lieve vrouw. Zij had een mooi karakter en grote gaven van hoofd, hart en handen. Gewoonlijk was zij wat stil en bewoog zij zich graag wat op de achtergrond. Waar nodig wist zij met ruim begrip en fijn gevoel haar roeping als echtgenote en moeder te vervullen.

Op haar bescheiden wijze stimuleerde zij haar man zeer in zijn werk. Met hem bouwde zij mee aan het geestelijk en materiëel welzijn dat hun gezin mocht genieten. Zij wist een sfeer te scheppen thuis waarin ieder volledig tot zijn recht kon komen. Voor Robert, Marcel en Jeroen was zij de liefste mama die zij zich maar konden wensen. Met liefdevolle zorg en genegenheid hielp zij elk van de kinderen zijn weg in het leven te vinden. Zij was de spil van het gezin. Met hart en ziel heeft zij zich voor man en kinderen ingezet.

Zij was erg gehecht aan haar familie, vooral aan haar ouders. Het mooie en goede wat zij

zelf van huis uit heeft mogen ontvangen heeft zij ook ons als haar grote gaven achtergelaten; een trouwe en hechte verbondenheid aan elkaar en een diepe godsdienstzin. Zij had een sterk geloof in Gods goedheid.

Onbegrijpelijk vroeg is aan het leven van Ine een eind gekomen. Een ziekte van nauwelijks enkele weken heeft al haar levenskracht opgebruikt. Haar laatste dagen worden gekenmerkt door haar zorg voor man en kinderen. Het heeft haar veel pijn en moeite gekost om in te zien dat zij haar taak als moeder niet meer kon voltooien. Van ieder heeft zij persoonlijk afscheid genomen. Heel bewust heeft zij haar nog zo jonge leven voltooid. Kalm en vredig is zij ingeslapen.

Mogen wij in haar geloof kracht vinden zonder haar in ons leven verder te gaan. Wij vertrouwen er als gelovige mensen op dat zij nu onze voorspreekster is bij God. Moge de goede God haar leven voltooien in het hemels geluk dat Jesus Christus onze Broeder en Heer ons beloofd heeft.

Voor Uw bliken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze goede moeder, betuigen wij U onze dank.

De Heer J. H. STEFFENS
en kinderen

Almelo, september 1978
Bornsestraat 235