



*Blijf vertrouwen. Zens
zien wij elkander weer*



In onze herinnering en ons gebed
blijven wij verbonden met

JOHANNES GERHARDUS REINDERS

echtgenoot van

CHRISTINA GERHARDA GEERDINK

Hij werd geboren op 4 oktober 1914 te Ootmarsum, na een leven vol arbeid werd hij, jammergenoeg, vroegtijdig getroffen door een ziekte, die langzaam zijn leven afbrak. Hij werd tijdig gesterkt door het Sacrament van de Zieken en op 31 maart 1981 is hij overleden op „ 't Meulenbelt " te Almelo. En op 4 april 1981 hebben wij hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof van Fleringen.

Deze man en vader, was iemand die hart had voor zijn gezin en dagelijks werk.

Als het nodig was, was hij dag en nacht present.

Hij had veel tijd voor God, door zijn gebed en deelname aan de misviering zolang hij kon.

Hij was een man van harde arbeid. Zijn leven was een tijd van werken, wat hij overigens altijd graag deed. En iedereen die met hem in contact is geweest kan beamen dat stiptheid, eerlijkheid en oprechtheid eigenschappen van hem waren.

Menselijkerwijs is hij te vroeg uit ons midden heengegaan, maar zijn zware ziekte heeft dit meegebracht.

Wij, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, zullen altijd in dankbaarheid aan hem terugdenken.

God zelf zal hem zeker niet vergeten, zijn goede en trouwe dienaar.

Daarom willen wij vol vertrouwen bidden:

Moge hij leven in vrede bij de Heer.

Voor uw blikken van medeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

C.G. Reinders — Geerdink
Kinderen en kleinkinderen.