



In dankbare herinnering aan

**Maria Susanna Imming - Reinders**  
**'Marie'**

weduwe van Ben Imming

Marie werd geboren op 23 oktober 1924 en overleed 13 december 2006 op 82 jarige leeftijd in 'het Meulenbelt' te Almelo.

Zaterdag 16 december werd ze na de uitvaartdienst begraven in Geesteren op het r.k. kerkhof aldaar.

Haar leven is niet over rozen gegaan maar veel kracht heeft ze geput uit haar geloof.

Toen ze 4 jaar was overleed haar moeder en werd ze opgenomen bij een oom en tante in Langeveen. Daar ging ze naar de lagere school. Na de schoolperiode ging ze al snel aan het werk bij Bendien in Almelo.

In 1945 leerde ze haar man kennen en ze trouwden in 1948. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, Suze en Ben. Helaas trof het noodlot haar en moest ze al snel haar man Ben na een ongeval verliezen.

Moeilijk was het om zich alleen met twee kleine kinderen staande te houden. Om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien ging ze thuis truien breien voor andere mensen.

Toen de kinderen ouder werden ging ze

buitenshuis werken en vond ze afleiding en ontspanning in het jeugdwerk (Jong Nederland). Daarnaast bekleedde ze meerdere bestuursfuncties.

Als moeder was ze liefdevol, zorgzaam en gaf ze je vertrouwen. Ze was een gezelligheidsmens, kaarten en schilderen vond ze prachtig. Ze was blij dat ze oma werd en toen de kinderen nog klein waren heeft ze vele uren hulp geboden bij Suze en Henk.

Ze genoot ook van de kinderen van Gerda en Ben die ze van zeer dichtbij mocht meemaken. De herinneringen aan oma zijn voor de kleinkinderen nog zeer levendig.

Al vroeg nam ze het besluit naar een aanleunwoning van 'de Eeshof' te gaan waar ze de nodige aanspraak had en waar ze met plezier heeft gewoond.

Veel verdriet heeft ze gehad toen een paar jaar geleden haar schoondochter en dochter, vlak achter elkaar, overleden.

In 2003 is ze naar 'het Meulenbelt' verhuisd alwaar ze werd verzorgd, hiervoor onze dank. De laatste weken ging ze zienderogen achteruit en op 13 december, 's morgens, is zij overleden.

Voor het blijken van medeleven en belangstelling danken wij u oprecht.

Ben, Henk en kinderen