

In dankbare herinnering aan

Antonius Gerardus Johannes Reinink

weduwnaar van
Geertruida Johanna Reinink-van Dooren

Hij werd geboren te Glanerbrug op 20 december 1910. Hij overleed op dinsdag 8 november 2005. Na een Afscheidsviering in de Kapel van "Backenhagen" op zaterdag 12 november hebben we te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Hengelo.

Lieve vader en opa,

Na een huwelijk van 58 jaar ben je nu weer bij moeder, die je 7 jaar geleden is voorgedaan.

Je was een man van weinig woorden, maar met een groot hart. Al je aandacht ging uit naar je gezin: de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Je lieve lach, je warmte, meelevendheid in goede en slechte tijden, je zwaaien bij het afscheid zal ons altijd bijblijven.

Het liefst was je thuis bij je gezin, lekker puzzelen, muziek op de achtergrond en een lekker bakje koffie.

Je was heel handig, alle kinderen hadden een eigen fiets, die jij repareerde als dat nodig was. Onder aanvoering van jou maakten we lange fietstochten, met de blik op oneindig. Moeder en de kinderen bleven wel eens achter.

Nadat moeder was overleden, 7 jaar geleden, heb je eerst nog een fijne tijd gehad. De afgelopen jaren ging je steeds meer achteruit en vooral de laatste tijd was lichamelijk en geestelijk erg zwaar. Je gaf aan dat het wel genoeg was. Daarom is het afscheid van jou vandaag minder moeilijk.

Vader, bedankt voor alle goede zorgen. Rust zacht.

Voor de liefdevolle verzorging op Backenhagen en Verpleeghuis St. Gerardus Majella zijn we erg dankbaar.

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen