



In dankbare herinnering aan

Bernardus Antonius Reinink

echtgenoot van
Maria Theresia Oude Hendrikman

Bennie werd geboren op 1 oktober 1930 te Losser. Hij ontving bewest het H. Sacrament der Zieken en overleed thuis te Hengelo op 18 december 1999. Na de uitvaartviering in de St. Lambertusbasiliek, hebben wij hem vergezeld naar de R.K. begraafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo.

Nu wij afscheid moeten nemen van Bennie willen wij hem blijven herinneren zoals hij onder ons geleefd heeft. Hij trouwde met Marietje, ruim 42 jaar geleden, met wie hij lief en leed heeft gedeeld. Zeker in het begin van hun huwelijk hebben ze samen moeilijke tijden meegemaakt.

Als scheidsrechter heeft hij vroeger vele uren doorgebracht op de voetbalvelden. F.C. Berghuizen was zijn voetbalvereniging. Naast voetbal heeft hij nog vele andere hobby's gehad. Te denken hierbij aan de bingo, kaarten, spelletjes, rommelmarkt en het wandelen met de hond Kelly.

In alles leefde hij voor het welzijn van zijn vrouw en kinderen. Hij heeft altijd hard gewerkt, tot 1982 als

metaalbewerker, en zorgde ervoor dat zijn gezin niets tekort kwam.

Hij was altijd lief en zorgzaam en had altijd belangstelling voor anderen. Graag mocht hij allerlei dingen regelen, zelfs in zijn ziektebed.

De laatste maanden waren voor hem en voor ons heel zwaar. De operatie in mei gaf ons nog hoop dat hij beter zou worden, maar in augustus werd deze hoop ons definitief ontnomen.

Wij voelen ons enigszins getroost met de gedachte dat wij hem zo lang mogelijk thuis hebben mogen en kunnen verzorgen. Toch is het moeilijk te begrijpen waarom hij van ons is heengegaan. Hij heeft hard gevochten om zo lang mogelijk bij ons te zijn. Zijn sterke persoonlijke eigenschappen van liefde, zorg en trouw zullen ons lang in gedachten blijven en ons tot voorbeeld blijven sterken.

Goede God, laat Bennie nu voorgoed thuis zijn bij U. Geef hem Uw vrede voor altijd. En schenk ons de kracht om in zijn voetsporen verder te gaan in geloof en liefde.

Hartelijk dank voor uw vele bliken van medeleven en deelneming en de laatste eer aan mijn dierbare man en onze vader.

Marietje Reinink-Oude Hendrikman
Gerald en Edith
Ingrid en Henk
Anita en Robert