



Als dankbare herinnering aan
CHRISTINA ELISABETH REININK

Zij werd geboren te Glanerbrug
18 augustus 1911.

Daar sloot zij een kerkelijk huwelijk met
Arnoldus Johannes Marinus Kamphuis
13 augustus 1937.

Gesterkt door de Sacramenten der Zieken
overleed zij te Enschede 28 oktober 1986.
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk
te Glanerbrug, 31 oktober 1986, hebben wij
voorlopig afscheid van haar genomen.

Goede God en Vader, met pijn in ons hart en
met groot verdriet moesten wij afscheid nemen
van onze lieve moeder en grootmoeder; zij be-
tekende zoveel voor ons. Toch mogen wij U op-
recht dankbaar zijn voor haar leven zoveel ja-
ren in ons midden.

Zij was een opgewekte, lieve en hartelijke echt-
genote, moeder en grootmoeder. Wij bewaren
de mooiste herinneringen aan onze jeugd thuis.
Samen met vader zorgde zij voor een prettige,
gastvrije sfeer thuis, waarin wij ons helemaal
konden ontplooiën, omringd door liefde; zij
hadden aandachtige zorg voor ieder van ons.
Zij gaven ons alle kansen voor ontwikkeling en
studie.

Ook verzorgde moeder vele jaren haar eigen
moeder.

Moeder ging ons voor in geloven, godsvertrou-
wen en gebed. Moeder was er op uit de goede
verhouding in gezin en familie te bewaren en te
versterken. Vol belangstelling volgde zij het wel
en wee van ons, haar kinderen en kleinkinderen.
Zij was het middelpunt in onze familie.
Bij iedereen was zij de graag geziene gast, altijd
hartelijk, opgewekt en vol interesse.

Haar aanwezigheid werkte ook weldadig op an-
deren, zowel in het dameskoor als bij de bond
van ouderen.

Grote bewondering zullen we houden voor haar
sterke geestkracht, toen zij wist dat haar ziekte
ongeneeslijk was. Open en eerlijk sprak zij met
ons over de dood en over wat in haar leefde aan
zorg en dankbaarheid, aan verdriet en vreugde.
Zij zelf was degene die ons het meest trooste in
die zware tijd. Zo was zij de sterke moeder en
grootmoeder tot het einde toe.

Goede God, wij mogen dankbaar blijven voor
haar leven temidden van ons en voor ons.

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, bid
voor haar en voor ons allen.

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en
uw meeleven bij dit droevig afscheid van haar
willen wij U langs deze weg hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen.