



In liefdevolle herinnering

Helena Johanna Oude Bekke – Reinink

Lenie is geboren in Losser op 30 oktober 1935, ze vertelde ons dat haar verjaardag, door een vergissing, jarenlang op de 31^{ste} oktober is gevierd. Als kind heeft ze de oorlog meegeemaakt. Helaas niet ongeschonden, gezien de vreemde stand van één van haar vingers.

Tijdens het collecteren voor het goede doel, ontmoette ze haar ware liefde, Harry. Ze waren gelijk verknocht aan elkaar. Na een korte verkeringsstijd besloten ze om te gaan trouwen. Ze had geen eigen woning, dus nam ze intrek op de zolder van Harry's moeder.

Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren, 2 zonen en 2 dochters. Helaas is één dochter kort na de geboorte gestorven. Samen met Harry begon ze een cafetaria aan de Lyceumstraat. Dit heeft ze jaren vol gehouden.

In 1972 verhuist ze met het hele gezin naar haar droomhuis aan de Wilhelminastraat 160. Hier kon ze haar passie voor de natuur kwijt in de tuin. Ook trok ze er vaak op uit om één met de natuur te zijn.

Een nieuwe periode breekt aan, de kinderen gaan op zich zelf wonen, en Harry gaat met de VUT. Hier hebben ze samen helaas niet lang van kunnen genieten.

In november 2004 moest ze afscheid nemen van haar Harry. Dit was een moeilijke periode voor haar, maar na verloop van tijd pakte ze de draad weer op, en begon weer te genieten van de mooie dingen van het leven. Ze betrok een prachtig appartement in de binnenstad met uitzicht op de Plechelmus.

Op 76-jarige leeftijd is ze geheel onverwachts van ons heen gegaan.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en blijk van medeleven.