

Hij blijft in onze gedachten,  
in onze herinnering

## Henk Reinink

sinds 14 februari 1966 gehuwd met  
Hermien Oude Nijhuis  
vader van Ivo

Henk werd geboren in Losser (Zuid-Berghuizen) op 25 augustus 1933. Hij ontving bewust het sacrament van de Ziekenzalving en overleed thuis te Oldenzaal op 19 september 1996. Na de uitvaartmis in zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, hebben we hem vergezeld naar de begraafplaats te Oldenzaal op 24 september 1996.

Henk groeide op in een groot gezin van 10 kinderen, als de jongste van 3 broers.

Hij trouwde met Hermien, met wie hij zich sterk verbonden voelde; in groot vertrouwen liet hij veel aan haar over.

Hij kon het goed vinden met Ivo, aan wie hij alle ruimte gaf. Zo van school kwam Henk in de fietsenzaak van zijn vader samen met zijn broer Johan. Met hart en ziel heeft hij daar gewerkt, altijd bereid om te luisteren en iedereen te helpen. Hij

werd de vertrouwde persoon in de werkplaats en winkel, meer gericht op mensen dan op geldelijk gewin.

Hij was een eenvoudige man, die soms moeite had zijn diepste gevoelens te uiten.

Hij genoot van de kleine dingen van het leven zoals zijn tuin, waar hij allerlei groenten verbouwde, maar kon op zondagmorgen ook heerlijk wandelen in Gods vrije natuur.

Henk beleefde zijn geloof in de diepte van zijn hart, zonder er veel over te spreken; op zijn vaste plaats in de Mariakerk. Een ernstige ziekte overviel hem. De wijze waarop hij hiermee omging dwingt bewondering af. Telkens zag hij weer een lichtpuntje, totdat hij thuis in alle rust overleed.

*Moge hij nu rust vinden bij God, onze vader.*

Uw medeleven heeft ons goed gedaan zowel in zijn ziekteproces als na zijn overlijden. Wij blijven u dankbaar.

Hermien Reinink-Oude Nijhuis  
Ivo