



DE MEESTER IS DAAR
EN ROEPT U





Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger

HERMAN REININK

echtgenoot van

MARIA GEERTRUIDA MULLER

De overledene werd geboren op 23 Maart 1884 te Epe (Dld); voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden; hij overleed te Glanerbrug 16 Maart 1957 en werd aldaar op 20 Maart d.a.v. begraven op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans

Onverwacht is de Heer gekomen, om Hem mee te voeren naar Zijn Rijk. Moedig heeft hij de last van de oude dag gedragen en tot het laatste toe heeft hij mee kunnen leven met al het lief en leed van de familiekring.

De voorbereidingen voor een groot familiefeest waren al besproken en toen kwam opeens Hij die ons altijd kan roepen, wanneer het Hem behaagt. En Hij riep: Komt gezegende van Mijn Vader, komt in Mijn Rijk. Want Ik was hongerig, en gij hebt Mij te eten gegeven....

Mijn dierbare echtgenote, dank voor uw goede zorgen. Dank voor het samenzijn, bijna een halve eeuw. God riep mij tot Zijn eeuwige bruiloft.

Mijn dierbare kinderen, bewaart de vrede. Eenmaal zal God ons allen de eeuwige vrede geven en dan zullen we weer allemaal bij elkaar zijn. Bidden wij voor elkaar.

Mijn Jesus, barmhartigheid