



VERGEET MIJ NIET
EN WEES
GOED VOOR ELKAAR

In dankbare herinnering aan

HERMAN GERHARDUS REININK

drager van de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice

* 18 september 1923 † 12 juni 1999

Nu staan we toch plotseling bij het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader en fijne opa, die we nog erg graag langer in ons midden hadden gehad.

Als een gelovige man ging hij blij en opgeruimd door het leven, ondanks zijn beperkingen.

Heel graag waren we bij hem en hij kon genieten van alles, zelfs van de kleinste dingen.

In de natuur zag hij al het mooie en dan was het ook duidelijk zichtbaar dat hij erg genoot.

Een fijne en prettige herinnering vinden we toch ook dat hij nog zo kort geleden een reis met de Zonnebloem, samen met zijn vrouw, heeft mogen meemaken. Dat geeft toch een goed gevoel.

Pap had vrienden, waar wij veel steun aan hebben gehad.

Zonder morren en klagen ging hij door het leven en nam het zoals het kwam.

Zijn gezin was hem alles, vooral de kleinkinderen zag hij graag om zich heen. Met veel moeite nemen we afscheid van hem, maar met de gedachte dat het voor hem en voor ons goed is zo.

We vertrouwen hem toe aan God, die liefde is en bij Hem mag hij nu eeuwig leven.

Graag willen wij iedereen bedanken die tijdens zijn ziekte en na het overlijden ons tot steun zijn geweest.

G. Reinink - Leuders
Kinderen en kleinkinderen.