



Gedenk in uw gebeden

JOHANNA GEERTRUIDA REININK

echtgenote van

GERHARDUS HENDRIKUS KROEZE

zij werd geboren te Losser 2 december 1894, overleden, na gesterkt te zijn door de sacramenten der zieken, te Deurningen 22 november 1971 en begraven 25 november d.a.v. op het parochiële kerkhof aldaar.

Moeder is nu heengegaan. Onvergetelijk is de herinnering aan haar, die een zorgzaam en goede moeder en oma voor haar gezin en kleinkinderen is geweest.

Haar leven heeft zich afgetekend door grote zorgen die ze in een gelukkig huwelijk samen met haar man tot oplossing wist te brengen. Ze heeft samen met haar man gewerkt voor haar gezin totdat iedereen gelukkig was. De laatste jaren heeft ze bij haar dochter en haar gezin van de rust genoten totdat een ongeneeslijke ziekte ook deze rust kwam verstoren. Toch wist ze in haar ziek-zijn de rust en de vrede op te brengen om datgene te aanvaarden wat haar nu was overkomen. In alle rust is ze dan ook nu van ons heengegaan.

Mijn lieve man, kinderen, kleinkinderen, familie en kennissen, jarenlang heb ik bij jullie mogen zijn. Samen hebben wij toch een mooi leven gekend. Moge datgene waarin we groot zijn geweest bij jullie allen blijven spreken.

Dank aan hen die mij zo goed verzorgd hebben, vooral de laatste jaren. Blijf vertrouwen op de Heer, die gezegd heeft: „Wie gelooft in Mij, zal leven, ook al is hij gestorven”.

Voor Uw bliken van belangstelling tijdens ziekte, het medeleven betoond na het overlijden en de laatste eer bewezen aan mijn dierbare vrouw en onze lieve moeder en oma

Johanna G. Kroeze geb. Reinink

betuigen wij bij deze onze oprechte dank.

G. H. Kroeze
kinderen en kleinkinderen

Deurningen, november 1971
Zandsteenweg Dr. 430