



Gedenk in uw Eucharistieviering en gebed

Johannes Bernardus Reinink

Hij werd geboren en kind van God gedoopt 15 november 1897 te Lossler. Vanuit zijn huwelijksverband met

Geertruida Helena Oude Roelink

ontvingen tien kinderen het levenslicht. Enige tijd na de viering van hun 40-jarig huwelijksfeest ontsliep hij gesterkt door het H. Sacrament der zieken, vredig in de Heer 25 juni 1965. We legden zijn lichaam 29 juni op de katholieke begraafplaats te Oldenzaal te ruste. Daar wacht het op de Heerlijkheid der Opstanding.

Van de dierbare overledene kunnen we met waardering en sympathie getuigen: hij heeft van zijn leven een mooi stuk werk gemaakt.

Dat gaat op de eerste plaats op voor zijn gezinsleven. Hij zocht zijn geluk altijd thuis bij vrouw en kinderen. Een goed huisvader was hij, die zijn kinderen in alle eenvoud, met weinig woorden begeleidde bij de vorming tot waarachtige christenen.

Daarnaast heeft hij ook geleidelijk zijn zaak opgebouwd naar de eisen van deze tijd. Rustig en gemakkelijk was hij in de omgang, vriendelijk in optreden, dienstbaar en beschikbaar voor ieder. Zijn kinderen zullen in zijn geest voor moeder en ieder die een beroep op hen doet, klaar staan.

Goede Vader in de Hemel, vergeef omwille van Uw Zoon zijn schuld, neem hem op in de eeuwige vreugde, en zend uw H. Geest over ons, die achterblijven te troosten met de hoop op een weerzien in het eeuwige leven.