



INRI

Dankbaar blijven wij gedenken

MARIA PAULINA REININK

weduwe van

JOHANNES BERNARDUS ROETENBERG

Zij werd geboren 30 juni 1903 in De Lutte. Zij overleed na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der zieken op 6 juni 1973 te Ootmarsum. We legden haar lichaam ter ruste op het r.k. kerkhof te Ootmarsum op 9 juni d.a.v. in afwachting van de nieuwe verrijzenismorgen.

Onze lieve moeder en oma is van ons heengegaan. Met grote dankbaarheid denken we terug aan al de liefde die ze ons gaf en aan de bezorgdheid waarmee ze ons zo lang ze kon omringde. Moeder heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ziektes zijn haar niet gespaard gebleven en ook andere zorgen heeft ze gekend, maar alle moeilijkheden verwerkte ze op de haar eigen unieke wijze, daarbij steunend op een rosvast geloof.

Onvergetelijk is haar grote hulpvaardigheid voor anderen, waar nood was hielp ze, daarbij zichzelf vaak wegcijferend.

Nu rust ze uit van haar werken, samen met vader en haar andere dierbaren. Voor ons haar kinderen en kleinkinderen, zal ze onvergetelijk blijven.

Wij hopen elkaar eens terug te zien in Gods Vaderhuis.

Voor uw blijken van belangstelling en deelneming die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank.

FAMILIE ROETENBERG
kinderen en kleinkinderen

Ootmarsum, juni 1973
De Mors 25