



*Sterker dan
de dood
is de liefde*



Wij gedenken in liefde

Ria Nijmeijer - Reinink

echtgenote van

Joop Nijmeijer

Zij werd geboren in Losser op 20 oktober 1948 en overleed op 29 november 1998 te Doetinchem. Na de uitvaartdienst op donderdag 3 december in de parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Doetinchem hebben we afscheid van haar genomen in het crematorium Slangenburg te Doetinchem.

Ria: de allerliefste vrouw van Joop.

Ria: de trotse moeder van Dennis en Ivo.

Ria: de fijne schoonmoeder van Marijke en Monique.

Ria: ze stond altijd voor iedereen klaar.

Ria: wat zullen we haar erg missen.

Hoe het ook loopt.

*Zoveel wegen
maar noem er 's één,*

*één die begaanbaar is,
één die je niet bedriegt.*

*Zoveel wegen,
je zoekt en je zoekt*

*en ineens, onvoorzien,
zo'n weggetje*

*dat je eindeloos
kunt vertrouwen.*

*Hoe het ook loopt,
het loopt goed af.*

*Zo'n weggetje
dat steeds al op je rekende.*

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven in deze moeilijke tijd.

Joop Nijmeijer
Dennis en Marijke
Ivo en Monique