



*“Eens komt de dag van scheiden.
Treur niet om mij, want ik heb een
mooie leeftijd bereikt.”*

Sophie



*Elke dag een stapje dichters naar het eind,
elke dag een beetje van je krachten verkleind.
Elke dag wat zwaarder wat je torsen moest,
doch algaande wetend; eens komt alles goed.
Rusten na het leven, rusten bij de bron
vanwaar, lang geleden, ook de weg begon.*

Ter herinnering aan:

Sophie Bouwhuis-Reinink

sinds 1976 weduwe van Herman Bouwhuis

Geboren te Glanerbrug 09-12-1906

Overleden te Oldenzaal 20-03-2003

Wij namen afscheid van haar op 25-03-2003

Voor uw medeleven, belangstelling en troost
danken wij u hartelijk.

Fons en Ineke Bouwhuis-Ribbert

Caroline en Marck

Brechtje

Oscar en Rinke

Maart 2003