





Trudy Reinink

Trudy werd geboren te Losser op 3 november 1953. Ze groeide op aan de Enschedesestraat in Oldenzaal. Na haar schooltijd heeft ze jarenlang met veel plezier en enthousiasme als medisch analiste gewerkt op het laboratorium van de Ziekenhuisgroep Twente.

Trudy haar leven stond in het teken van Kim en Inge. Zij kwamen voor haar op de eerste plaats. Na een moeilijke periode dacht ze dat ze samen met haar kinderen haar plek gevonden had en weer gelukkig kon zijn. Dit heeft echter niet lang mogen duren. In november 2001 werd ze ziek en het bange vermoeden werd bevestigd. Met de caravan ging ze graag naar het strand en de zee. Dit was een plek waar ze vooral in deze periode graag naar toe ging, samen met haar familie uitwaaien en intens genieten. Ze wilde en heeft gevochten, onvoorstelbaar sterk en krachtig. Ze wilde tot het laatste moment nog bij haar kinderen zijn en is op 25 februari temidden van haar 2 kanjers overleden.

Onze mama was een super sterke vrouw. Ze heeft veel moeten doorstaan, maar sloeg zich er altijd weer doorheen. Van haar hebben we geleerd wat "kracht" is. Net als zij, zijn ook wij van de zee gaan houden. Hier vond ze met ons en onze kleine caravan altijd weer haar rust. We zijn trots op haar en we zullen haar laten zien dat we heel veel van haar geleerd hebben.

Mama bedankt voor alles!

Bedankt voor uw medeleven bij het overlijden van onze moeder.

Kim en Inge Kroezen.

*Je moeder blijft altijd je moeder
zo eigen en vertrouwd.*

*Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.*

*Maar eens komt dan de dag,
dat je haar zult moeten laten gaan.*

*Je verstand zegt dat het veel te vroeg is
en in je ogen blinkt een traan.*

*Trots zul je op haar zijn voor haar
vechtlust, ondanks alle pijn.*

*Dapper, liefdevol en altijd zorgzaam,
zo zal Trudy in ieders geheugen staan.*

*Zo'n kanjer van een moeder
heeft ook niet alle macht,*

*maar haar doorzettingsvermogen
geeft jullie hopelijk heel veel kracht,
om met het leven verder te gaan.*

*Hoe moeilijk het ook zal zijn
om, na het vallen, toch telkens weer
weten op te staan.*