



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Margaretha Rekamp,

Echtgenootte van

HARTMAN HEILERS,

geboren te Oldemarkt den 29 Augustus 1844
en na het ontvangen der H.H. Sacramenten
overleden den 6 Augustus 1897 en begraven
den 11 d.a.v. op het R. C. Kerkhof aldaar.

Smartvolle dagen heeft zij gehad en rustelooze nachten gesleten. Want haar lijden was van langen duur en hare kwaal ongeneeslijk. Een voorbeeld van geduld bleef zij ten einde toe en zalig zijn zij die geduldig lijden en zich aan den wil des Heeren onderwerpen.

Echtgenoot en kind, dierbare zuster en bloedverwanten, gij weet waar ik heenga, doch wijl daar niets wat bevlekt is kan binnengaan, smeeke ik u komt mij te hulp. Dan zal ik ook den Vader voor u bidden, opdat gij moogt komen, waar ik ben, ik zal u dan wederzien en uw hart zal blijde zijn.

Job. VII. Jer. XV, 18. etc.

Mijn Jesus, barmhartigheid!

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Zij ruste in vrede.

H. A. Fleer, Oldemarkt.