





BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

GERTRUDA OUDE REKERINK,

weduwe van

JOANNES GERARDUS BOSSINK,

geboren te Denekamp den 25 Augustus 1831 en, na
het ontvaangen der H. Sacramenten overleden te
Losser den 14 Februari 1895, den 17 daarna
op het R. K. Kerkhof aldaar begraven,

Wij willen u niet in onwetendheid laten aangaande
de ontslapenen, opdat gij niet bedroefd zijt zooals zij
die geene hoop hebben; want, als wij gelooven, dat
Jesus gestorven is en verrezen, zoo zal God ook hen,
die in Jesus ontslapen zijn, met Hem overvoeren.

I Thess. IV, 12, 13.

Een eerekroon is ouderdom: op den weg der ge-
rechtigheid wordt zij gevonden. Prov. XVI, 31.

Zalig zij, die hongeren en dorsten naar de gerech-
tigheid: want zij zullen verzadigd worden.

Houdt uwe moeder in eere alle dagen uws levens:
want gij moet gedenken welke en hoe groote gevaren
zij om u uitstond.

Tob. IV, 3.