



Een dankbare Herinnering aan

BERNARDUS HENDRIKUS REKERS

echtgenoot van Geertruida Johanna Kokkelen

Hij werd geboren en gedoopt te Tilligte op 13 november 1901. Kort voor zijn 74e verjaardag ging hij plotseling uit ons midden - gesterkt door de genademiddelen van de kerk - op 11 nov. 1975 thuis te Almelo. Na de uitvaart hebben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof van Maria-parochie 15 november 1975.

Een behulpzame, meelevende echtgenoot en vader is plotseling uit ons midden heengegaan.

Hij was altijd bezig, kon niet stilzitten, tuinieren deed hij graag, en op deze hoge leeftijd beoefende hij nog steeds zijn geliefde sport „klootschieten“, en voor de verbreiding van deze Twentse sport heeft hij veel gedaan, wij danken hem hier voor zijn doorzettingsvermogen, volharding en voorbeeld.

Bidden wij dat God hem geeft de eeuwige vrede, de eeuwige rust, die hij wel heeft verdiend, hij die rusteloos bezig was voor familie en bekenden.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, sta hem en ons allen bij.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor Uw meeleven, belangstelling en gebeden bij het plotselinge overlijden van onze dierbare echtgenoot, vader en opa bedanken wij u allen hartelijk.

Almelo, 15 november 1975
Ootmarsumsestraat 481