





*In dankbare herinnering aan*

## Gerda Mulder - Rekers

*sinds 11 september 1973  
weduwe van Willy Mulder*

Moeder werd geboren op 13 mei 1925 te Gammelke en is overleden op 18 augustus 2008 in verpleeghuis Gereia te Oldenzaal. Als kind verhuisde ze naar Hasselo. Er ontwikkelde zich daar een sterke familieband alhoewel er in de crisisjaren door armoede de nodige spanningen waren. Op haar zestiende jaar ging ze "in betrekking" bij de familie Heidemann (de bakker) in Oldenzaal. In 1946 leerde ze vader kennen tijdens het dansen bij café Snijders. Ze trouwden in 1947. Ze woonden met hun eerste zoon Benny aan de Molenstraat 8, waar moeder in de voorkamer de verkoop van schoenen op zich nam en vader in de werkplaats schoenen herstelde. Later werden hier Wim en Henk geboren. Mede door de stuwende kracht van moeder kochten ze samen het pand

Molenstraat 20, waar ze in november 1956 een "echte" schoenenzaak openden. Moeder haalde in de avonduren al haar vakdiploma's. Het werk in de schoenenbranche heeft ze lang met veel plezier en trots gedaan. Vader werd al vroeg door heup- en bekkenproblemen uit het arbeidsproces gehaald, maar moeder hield met veel wilskracht de zaken op orde.

In 1962 werd Marianne geboren. Zij bleek ernstig ziek te zijn. Getrouwd ging moeder anderhalf jaar lang elke dinsdagmiddag en samen met vader elke zondag naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en later naar Grave. Niets was haar teveel om zo veel mogelijk bij Marianne te zijn, mede met steun van familie en kennissen.

In juli 1973 werd vader ziek. Hij overleed na een ziekbed van twee maanden.

Toen Marianne op 30 december 1974 thuis overleed, stortte moeder's wereld in. De winkel werd opgeheven en zij zocht troost in het werk als verkoopster bij Bata in Enschede. Rust heeft ze nooit meer gevonden,

ze was voortdurend onderweg. Naast de zorg voor haar eigen gezin heeft ze heel veel betekend voor haar naaste familie.

In 2003 is moeder naar de "Molenkamp" gegaan vanwege beginnende dementie. Zij ging geestelijk snel achteruit, maar lichamelijk bleef ze erg sterk. In 2004 was verzorging in verpleeghuis Gereia onontkoombaar. Liefdevol werd ze hier verzorgd. Bijzonder is dat ze zelf aangegeven heeft dat ze naar Vader en Marianne wilde. Haar laatste woorden naar haar kinderen toe waren: "Het was prachtig, bedankt".

Haar levensinstelling, moed, doorzettingsvermogen en karakter hebben ons gevormd, waarvoor we haar heel dankbaar zijn.

De uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgevonden op maandag 18 augustus 2008. Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar ziekte en overlijden, danken wij u hartelijk.

**Familie Mulder**