



Niet ik, niet jij maar wij...



Tiny Rekers

1935 - 2017

In dankbare Herinnering aan

Tiny C.A. Rekers

Ze is geboren op 18 oktober 1935 en groeide onbezorgd samen op met haar (half-) broers en zussen in de Beekhoek te Glanerbrug. Vader Johan en moeder Maria zorgden goed en liefdevol voor hun kroost. Tiny zei altijd: Ik kom oet een goed nest.

Eind jaren 50 ontmoette zij op een dansavond in Losser Jan Schreur. Ze trouwden in 1962 en uit dit huwelijk kwamen vier kinderen: 1963 Marcel, 1964 Miriam, 1965 Vincent en 1970 Karin.

Het huwelijk hield bijna 24 jaar stand. Ze toonde in deze fase van haar leven een enorme wils- en veerkracht. Na deze periode kreeg ze gewrichtsklachten. In een later stadium werd de diagnose hemochromatose vastgesteld. Eén ding hield haar op de been: de vier kinderen, dat was haar geluk, haar alles. Ondanks haar beperkte mogelijkheden was ze in staat om er toch een "feestje" van te maken.

In haar 74ste levensjaar werd bij haar dementie vastgesteld. Uiteindelijk is ze aan deze verschrik-

kelijke ziekte op 26 augustus j.l., na een kortstondig ziekbed op 81-jarige leeftijd overleden.

Geloof speelde naast haar kinderen een belangrijke rol in haar leven. Ze noemde God "Mien Chefke". 't Spul bie mekaar te hoal'n , dat was haar levenstaak.

Tiny was de Architect en vormgever van het gezin. Op de voorgevel van haar paleisje staat in gouden letters geschreven: Niet ik, niet jij maar wij...

*Dankeschön voor alle zorg, liefde
en dat je ons altijd in bescherming hebt genomen.
Dankeschön voor dat je onze moeder was.*

Voor uw belangstelling na het overlijden van Tiny willen wij u hartelijk danken.

Kinderen
en kleinkinderen

Losser, 31 augustus 2017