



In dierbare herinnering aan

Truus
Wesselink - Rekers

*'Lieverd,
Leven is als sneeuw
Je kunt het niet bewaren
Troost is dat jij er was
Uren, maanden, jaren'*

Geboren op 20 juli 1928, speelden haar jeugdijaren zich af aan het Kanaal in Reutum. Ze was de jongste in een groot en levendig gezin met 10 kinderen. In 1952 trouwde ze met Gerard Wesselink, "Loo Gait", onze papa, en betrok ze samen met hem een nieuw huis in Almelo. Ze werden "stadsen".

In dat huis aan de Rengelinkstraat werden 8 kinderen geboren. Tijdens haar huwelijk met pa leek ze zich veelal in een dienende rol te schikken. Pa was het hoofd van de familie maar steunde daarbij bijzonder veel op haar. Zij cijferde zichzelf vaak weg, maar na zijn overlijden in 1997, bleek zij bijzonder goed in staat haar 'mannetje' te staan.

Nadat de meeste van haar vertrouwde buurtgenoten waren vertrokken, verhuisde mama naar de Rustweg. Daar is zij 10 februari 2010 overleden.

Meestal kon je haar in haar eigen stulpje aantreffen, bezig met haar hobby's zoals 3D-kaarten maken, lezen of puzzelen. Alles voor zover en zolang haar benauwdheid dat toeliet.

Als kinderen konden we altijd en met alles bij haar terecht. Ze hechtte bijzonder aan harmonie en taboes waren er eigenlijk niet.

Ook haar laatste dagen tekenden zich door harmonie en openheid. Wetend dat elke ademhaling een gevecht was, kunnen wij er vrede mee hebben en er zelfs dankbaar voor zijn dat haar laatste adem is uitgeblazen.

Mam, bedankt!!

Hartelijk dank voor uw getoonde medeleven
in welke vorm dan ook.

Kinderen en kleinkinderen

Almelo, februari 2010