



Ter vrome herinnering aan
Anna Gezina Remerink

echtgenote van

Hermanus Johannes Loohuis

Zij werd geboren 13 Januari 1891 te Denekamp. Getroost en gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden overleed zij 24 Maart 1955 te Oldenzaal, waar zij 28 Maart d.a.v. werd begraven op het R.K. Kerkhof.

Een goede vrouw en moeder is heengegaan, die door haar zorgzaam leven voor haar gezin een voorbeeld is geweest, voor allen die haar kenden. Met haar man heeft zij een groot gezin opgebouwd. En het schoonste wat zij haar man en kinderen nalaat, is de herinnering aan haar bezorgdheid voor hun tijdelijk en geestelijk welzijn.

Wel kwam het einde onverwacht. Graag was zij nog bij ons gebleven. Maar de Heer heeft het anders gewild. Zijn wil geschiede. Vol overgave aan Zijn H. Wil ging zij heen. Nu is zij bij de Heer, waar zij het loon mag ontvangen van haar welbestede leven.

Lieve man, samen waren wij gelukkig. Wij zullen het ook eens zijn in de hemel, waar wij elkaar zullen weerzien. God geeft kracht naar kruis. Ik dank je voor alle steun en goedheid, die ik steeds van je ondervond.

Kinderen, vergeet de liefde en zorg van moeder niet en weest goed voor vader.

Zij ruste in vrede.

Onze Vader. — Wees gegroet.