



In dankbare herinnering aan
ANTONIUS GERHARD REMERINK
echtgenoot van
MARIA EUPHEMIA TER HORST

Hij werd geboren te Oldenzaal op 22 februari 1933 en overleed aldaar in het ziekenhuis, voorzien van het sacrament van de zieken op 16 december 1976. Op 20 december d.a.v. hebben we tijdens 'n Eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek afscheid van hem genomen en hebben hem daarna te ruste gelegd op het kerkhof van Oldenzaal.

Het is niet God die de dood heeft gemaakt. Hij vindt geen vreugde in de ondergang van de levenden. Hij heeft alles gemaakt om te leven.

Veertien jaar leefde hij gelukkig met zijn vrouw aan zijn zijde. Hun huwelijk werd niet gezegend met kinderen, maar deze omstandigheid bracht hen meer tot elkaar in goede en kwade dagen. Door ziekte gedwongen van werk te veranderen bracht hij volijverig alle moeite op om zich om te scholen en was hij weer volop gelukkig in zijn nieuwe werkring, waar hij om zijn bereidvaardigheid en zijn kameraadschappelijkheid werd gewaardeerd. Menselijk gesproken had hij nog jaren te leven gehad en daarom is het hen die achterblijven niet zo duidelijk, waarom hij niet weer be-

ter mocht worden van deze ziekte. Zelf voelde hij de ernst van zijn kwaal en had hij vrede met de wil van God die anders beschikte. Ook wij geloven niet in de dood maar in het Leven en in de liefde die sterker zijn. Hij leeft, niet alleen in het hart van zijn vrouw en zijn dierbaren, maar ook op een andere wijze, die te maken heeft met God en waarop hij nu veilig en geborgen is in Hem.

Heer God, herinner U zijn naam,
die hij van mensen heeft ontvangen
en waarmee hij gekend werd,
in onze gemeenschap.
ook al is hij gestorven.
die naam die Gij geschreven hebt
in de palm van Uw hand.

Voor uw deelneming ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijn goede man onze zoon, broer, zwager en oom, zeggen we u onze hartelijke dank.

M. E. Remerink-ter Horst
en wederzijdse familie

Oldenzaal, december 1976.
Rozenstraat 2