



De Heer

is het begin

en het einde

van ons

leven



Wil in uw gebed gedenken

BERNARDUS LAMBERTUS REMERINK

Hij werd 13 april 1893 te Denekamp geboren, overleed, gesterkt door de H. Sacramenten, in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal 2 jan. 1970. Zijn lichaam werd 7 jan. d.a.v. op het r.k. kerkhof te Denekamp ter ruste gelegd.

---

In alle eenvoud en bijna onopgemerkt door de mensen is hij zijn levensweg gegaan. Maar wel mogen wij aannemen, dat God met welbehagen op zijn trouwe dienaar heeft neergezien. Immers zijn grote gebod: Bemin God boven alles en je naaste als jezelf, was hem heilig en heeft heel zijn leven beheerst.

Zijn liefde tot God dreef hem naar de kerk, zo lang hij kon was het zijn vreugde te mogen opgaan naar het huis des Heren.

Voor de mensen, vooral zijn naaste omgeving, heeft hij gedaan wat mogelijk was. Lichamelijk niet sterk, is hij door zijn hulpvaardigheid toch velen van dienst geweest; door zijn geestelijke gaven, zijn opgewektheid en hartelijkheid heeft hij velen vreugde bereid. Tenslotte met zijn dankbaarheid heeft hij vergolden de liefdevolle verzorging die hij in zijn laatste levensjaren genoot.

Oom Bernard is nu veilig geborgen in Gods liefde, zo vertrouwen wij; maar ook in de liefde en dankbaarheid van velen zal hij blijven voortleven.