



In liefdevolle herinnering aan

Bertus Remerink

echtgenoot van Truus Meinders

Hij werd geboren
op 10 december 1929 te Oldenzaal en
overleed op 27 oktober 2004 te
Enschede. We hebben hem na een
eucharistieviering te ruste gelegd
op 't kerkhof te Oldenzaal op 2 november.

Toch onverwacht is hij van ons heengegaan. Te snel en ontsteld zijn we achtergebleven. Het is voor ons onbegrijpelijk dat pa niet meer in ons midden zal zijn. We kunnen hem eigenlijk niet missen. Echter ondanks ons grote verdriet zijn we ook dankbaar voor al hetgeen hij voor ons heeft gedaan en betekend heeft, want je kon van hem op aan. Dankbaar zijn we voor mijn man, onze vader, schoonvader en opa waar je altijd terecht kon. Een vader die al zijn kinderen gelijk behandelde en overal mee wou helpen. Hij zocht altijd naar een oplossing. Dankbaar voor

de 44 mooie huwelijksjaren; mijn steun en toeverlaat.

Na een leven van hard werken voor zijn gezin vulde hij zijn vrije tijd met vele hobby's. Hij maakte ponywagentjes, molentjes en nog veel meer. Hij hield van zijn vogels tot het laatst toe en was altijd vele uren druk met zijn computer. Hij was een man die vooruit dacht, ook de laatste dagen wilde hij nog dingen met ons bespreken. Dit is erg fijn geweest. Op het einde van zijn leven had hij hier vrede mee en is rustig ingeslapen.

Pa, bedankt voor alles.

T. Remerink-Meinders
Hetty en Ronald
Manon, Anne, Susan
Ilone
Ellen en Richard
Jessie, Romy

Wij als familie danken u hartelijk voor het medeleven bij het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en opa.