





In dankbare herinnering aan

Hendrikus Gerardus Remerink

Henk werd geboren op 2 maart 1922 te Denekamp.

Voorzien van het Sacrament der Zieken overleden op 23 mei 2002 in het ziekenhuis te Enschede.

Na de viering van de H. Eucharistie hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie in Denekamp.

We hebben je gekend als een eenvoudig man met een sterk geloof en vol vertrouwen in God. Daar heb je je leven naar geleefd.

Je hebt genoten van je duiven en later het fietsen door het mooie Twentse landschap en je drie kleinzoons.

Zij zullen je voor altijd herinneren als een lieve opa.

In een gelukkig huwelijk van bijna 48 jaar heb je lief en leed gedeeld.

Ziektes zijn je nooit bespaard gebleven.

Toch bleef je altijd opgewekt en vrolijk.

Lichamelijk uitgeput en moegestreden na een verblijf van bijna drie maanden in het ziekenhuis, maar geestelijk gesterkt door je rotsvast vertrouwen in God ben je van ons heengegaan.

Wij hebben er vrede mee.

Wij hopen dat jij je eeuwige rust bij God gevonden hebt.

Uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa gaf ons sterkte.

Wij danken u daarvoor oprecht.

M. Remerink - Mensink

Paul en Ellen

Koen, Dirk Jan, Martijn