



Wilt in Uw gebeden denken aan
Johanna Maria Remerink
weduwe van Johannes Notkamp

geboren 12 mei 1893 te Denekamp, Gesterkt door de Sacramenten is zij overleden 28 maart 1968 in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal. We hebben haar lichaam te ruste gelegd 1 april 1968 op het R.K. Kerkhof te Denekamp.

Korte tijd na haar man heeft God haar ook opgeroepen om 't aardse leven te verwisselen met het hemelse. Samen hebben zij gelukkige jaren in liefde met elkaar mogen doorbrengen hier op aarde. Het was een leven van werken, gesterkt door een groot geloof in de heer, volgens 't woord van de Heer: Bidt en werkt. Dan zal Uw loon in de hemel groot zijn. Toen haar man ziek werd en niet meer kon, heeft zij al haar krachten gegeven aan hem, zo zelfs dat zij daarna ook niet meer kon. Een zware ziekte had haar ook aangegrepen. Zelf had zij toen hulp van anderen nodig. Maar tot aan haar dood wist zij wat zij wilde. Zij is als de sterke vrouw uit het Oude Verbond, die zich beijvert voor degenen die God aan haar zorgen toevertrouwd. Daarom mogen wij er op vertrouwen, dat God haar beloond heeft met de eeuwige goederen van de hemel. Zij mag nu voor altijd gelukkig zijn bij God.

Laten wij aan haar blijven denken in onze gebeden en bidden wij voor haar met de Kerk: God, het is U altijd eigen barmhartig te zijn en goedertierend. Wij bidden U voor uw dienaress Johanna, dat zij die in geloof op U vertrouwd heeft, deel mag krijgen aan de vreugde in de hemel. Amen.