



Dank zij de tedere ontferming
van onze God, die de Dageraad
uit den hoge ons zal brengen
om te verlichten die in de
duisternis zillen.

Luc. 1, 78-79

Ter dankbare herinnering aan
JOHANNES REMERINK
echtgenoot van
GESINA TER GROTE

Hij werd 20 dec. 1888 te Denekamp geboren. Hij ontving het sacrament der zieken en is op 16 mei 1971 te Oldenzaal overleden. Op 21 mei 1971 werd zijn lichaam vanuit de St. Plechelmusbasiliek begraven op het kerkhof te Oldenzaal. In geloof ziet hij met ons uit naar de Nieuwe Verrijzenismorgen.

Met Hemelvaart denken we aan de woorden van Jezus: „Ik ben van God uitgegaan. Ik heb mijn taak volbracht. Nu keer ik weer terug naar de Vader” (Jo. 13.)

Dierbare vrouw, God heeft U in mijn leven geplaatst als 'n trouwe en onmisbare hulp aan mijn zijde. We hebben elkaar gevonden in liefde. Op 2 sept. 1920 mochten wij deze liefde voor het altaar bevestigen. We hebben samen hard gewerkt in onze zaak. Ons gezin groeide sterk uit tot 12 kinderen. We hielden van al onze kinderen. Het was niet altijd gemakkelijk om financieel rond te komen, zeker niet in de dertiger jaren en in de oorlogsdagen. Deze worsteling in ons leven bracht de liefde voor elkaar en voor de kinderen tot volle ontplooiing. Met grote dankbaarheid hebben we kortgeleden nog ons 50 jarig hu-

welijksfeest gevierd. Vader was ook een grote vriend voor de kleinkinderen. Hij mocht graag bij hen zijn. Hun feest was zijn feest. Het feest van de eerste H. Communie was zijn laatste feest.

Dierbare vrouw, vooral in mijn laatste jaren hebt U mij met bijzondere toewijding omringd. Ons dagelijks rozenkransgebed gaf ons kracht en steun. Ik ben God dankbaar, dat mijn gebed is verhoord. Ik mocht het eerst terugkeren naar onze Vader in de hemel.

Beste kinderen en kleinkinderen, bewaart de onderlinge liefde en volgt het goede van ons leven na. Eenmaal zullen wij allen naar God terugkeren.

Voor uw oprechte belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader zeggen wij U
hartelijk dank.

G. Remerink-ter Grote
Kinderen, behuwd- en
kleinkinderen

Oldenzaal, 21 mei 1971