



*Laat mij verder leven
in Uw herinnering.*



In dankbare herinnering aan

HELENA MARIA REMMERS

echtgenote van

Willem Wittendorp

Zij werd geboren te Groningen op 13 oktober 1902 en overleed, voorzien van het Sacrament van de Zieken, in het ziekenhuis te Emmen op 16 november 1981.

Op 20 november hebben we tijdens een Eucharistieviering afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op het kerkhof te Klazienaveen.

Met grote dankbaarheid en liefde denken we terug aan deze goede mens, mijn zorgzame vrouw, onze goede moeder en oma, want in grote offervaardigheid is zij door het leven gegaan.

Ruim 35 jaar mocht zij voor haar man een trouwe en goede levensgezellin zijn in goede en kwade dagen. Moeder zocht zichzelf niet maar leefde en werkte in vroeger jaren helemaal voor haar gezin. Energiek als zij was, wist zij zich ook nog vaak verdienstelijk te maken door waar te nemen in het onderwijs.

Ook op de oude dag bleef zij attent voor kinderen en kleinkinderen, die haar allen na aan het hart lagen en die zij nooit vergat.

Bij dit al had zij een eenvoudig en diep geloof en in haar godsdienstig leven nam de Kerk een echte plaats in, zodat zij daar altijd kwam in stipte trouw. Zij nam de christelijke beginselen serieus en had veel over voor het werk van de Wereldmissie.

Zo was zij een mens om naar op te zien en om van te houden. Zij die achterblijven kunnen daarom troost vinden in de herinnering aan haar en in de gedachte zo'n zorgzame vrouw, moeder en oma gehad te hebben. Moge de Heer haar zelf nu overvloedig belonen voor haar trouw aan haar levensopdracht en voor haar vrouwen op Hem. Moeder en oma, leef in vrede bij God!

Voor de blijken van deelneming betoond bij het overlijden van mijn goede vrouw, onze zorgzame moeder en oma, betuigen we U onze oprechte dank.

W. Wittendorp
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.

Emmen, 16 november 1981.
Wendeling 126.