



Ter herinnering aan

## ANNIE JOHANNA RENDER

Zij werd 4 januari 1924 te Enschede geboren en gedoopt om Christus liefde aan anderen mee te delen. Toen zij aan het einde kwam van haar moeilijke levensopgave werd zij nog gesterkt door het H. Oliesel. Zij overleed 10 december 1966.

Haar lichaam legden wij 14 december d.a.v. ter ruste op het R.-K. kerkhof te Enschede.

Een pijnlijke en langdurige ziekte betekende voor deze moedige vrouw het einde van een menselijkerwijs gesproken te kort leven.

Het is haar niet gemakkelijk gemaakt; maar zij verstond de kunst om ondanks alle kilheid een bron van warmte en hartelijkheid te zijn. Daarom betekende haar vroege dood zeker een gemis voor haar zoon en de overige huisgenoten.

Haar alleen-zijn heeft haar niet vereenzaamd of verbitterd. Tot op haar ziekbed toe leefde zij met iedereen mee; ondanks haar eigen pijn en zorg wist zij anderen op te beuren en moed in te spreken. Zo mocht zij, ondanks het vroege einde van haar aardse bestaan, toch met een gerust hart haar leven overgeven aan de Vader in de hemel. Wij bidden Hem, dat Hij haar na dit moeizaam leven hier, wil verrijken met de volheid van het hemelse geluk. Moge haar leven vol hartelijkheid en zorg, vol geduld en mild begrip ons steeds voor de geest blijven staan en voor ons die achterblijven een stimulans betekenen voor onze eigen toekomst.