

A halftone illustration of a field of pink flowers, possibly cherry blossoms, under a cloudy sky. The flowers are in various stages of bloom, with some showing distinct petals and centers. The background is a soft, overcast sky with some darker clouds. The overall tone is somewhat somber and nostalgic.

Dit is
mijn laatste
woord:
Ik heb u lief gehad

Een dankbare herinnering aan

WILLEM REUKERS

echtgenoot van

ELISABETH GEERTRUIDA STARING

Hij werd geboren op 14 febr. 1913 te Brummen en ging van ons heen op 20 december 1982 in het ziekenhuis te Warnsveld.

We hebben afscheid van hem genomen in een Eucharistieviering in de H. Andreaskerk te Brummen en daarna zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op het R.K. kerkhof te Brummen.

Al laat hij een lege plaats achter, deze blijft gevuld met de goede herinneringen aan een fijne man en vader.

Hij is een harde werker geweest. Zijn werk en de werkplaats waren z'n lust en z'n leven. Hij had een nuchtere kijk op de dingen en een sterke wilskracht en doorzettingsvermogen sierden hem.

Toen hij in het voorjaar voor 't eerst erg ziek werd hebben juist deze eigenschappen hem er snel bovenop geholpen en heeft hij nog een fijne zomer mogen meemaken.

Helaas werd hij dit najaar opnieuw ziek.

Ditmaal wist hij zelf al heel snel dat er geen genezing meer was.

Hij heeft het daar erg moeilijk mee gehad, maar wist het te aanvaarden.

Hij bracht dit vaak als volgt onder woorden:

Het leven is een schouwtoneel
en ieder mens die krijgt zijn deel
Het zij groot of het zij klein
al hier op 's werelds plein.

Allen die in deze moeilijke dagen voor ons een steun zijn geweest en met ons hebben meegeleefd, zijn wij oprecht dankbaar.

E. G. REUKERS-STARING
Betty en Rins