



†

In jouw koffer, Anne,
zitten alleen maar mooie dingen,
dan is uitpakken
altijd een feest.

Ter gedachtenis aan

ANNE

Anne werd geboren op 28 december 1976 en op 2 juni 1986 overleed zij tengevolge van een noodlottig ongeval. Op 7 juni 1989 werd zij begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen.

Anne was, in deze voor haar zo belangrijke levensfase, intens bezig met de voorbereiding van het H. Vormsel. Ook was zij bewust bezig met haar afscheid van de lagere school en verheugde zij zich op de nieuwe school. Daarom is het zo onbegrijpelijk dat zij het niet af mocht maken.

Anne was zorgzaam voor de mensen om haar heen en zette eigen belang vaak opzij om anderen een plezier te doen.

Met haar blijde karakter was zij overal bemind. Zij legde gemakkelijk contact en iedereen luisterde naar haar.

Anne, je was zeer creatief en origineel en je hebt ons een schat aan tekeningen en verhaaltjes nagelaten.

Anne, jij was een kleine persoonlijkheid en handelde doelbewust.

Haar toekomst zag zij in de verzorging van dieren en het liefst op een boerderij.

Wij zullen haar allemaal missen, maar zullen tevreden moeten zijn met de herinneringen aan haar die alleen maar blij en goed zijn.

Het volgende gebedje liet zij ons na en laten wij haar zo gedenken.

Goede God

*Waren de mensen maar even rijk,
even arm.*

*Goed voor elkaar,
niet jaloers maar behulpzaam.*

*Waren de mensen maar eerlijk,
waren de mensen maar goed.*

*Dan zou het leven wat makkelijker
zijn*

en niet zo moeilijk.

Anne

Uw medeleven is onze troost!

Albert en Nel Reuver
Stephan, Judith, Hedwig