



Na een kort ziekbed is van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Bernardus Johannes Reuver Ben

echtgenoot van
Elizabeth Maria Susanna Schulte

* 03-04-1934 te Lonneker † 14-11-2003 te Enschede

Na de H. Eucharistieviering op 20 november in de O.L.V. van de Allerh. Rozenkranskerk te Glanerbrug, hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar.

Ben werd op 3 april 1934 als derde kind in een gezin van vijf kinderen geboren in Lonneker. Op jonge leeftijd is hij in de bouw begonnen. Met zijn vader en broers heeft hij jaren samengewerkt. Ben was een harde werker en een goed vakman. Het huis waar ze woonden is door hemzelf gebouwd. Op 24 november 1959 trouwde hij met Lies en ze kregen een dochter en vier zoons.

Hij was een lieve vader die zich niet zozeer uitte in woorden, maar wel veel om zijn gezin gaf. Het werk en de opleiding van de kinderen waren erg belangrijk voor hem. Hij was erg trots op zijn kinderen. Als gezin brachten we vroeger veel vrije tijd door op Ameland. Hier kwam Ben volledig tot rust en kon hij genieten van zijn gezin en de natuur.

Via zijn kinderen maakte hij kennis met de watersport. Het begon met een zeilboot, waarin hij de rust en de vrijheid van het water ervoer.

Om Lies vaker mee te kunnen nemen werd de zeilboot vervuld voor een motorboot. Vele jaren genoot het gezin van de uitstapjes op het water. De liefde voor het water groeide door de jaren heen. Er kwam een andere boot; "Een prachtig schip", zoals Ben er zelf altijd vol liefde en trots over sprak.

De kinderen kregen inmiddels zelf gezinnen zodat Ben en Lies er steeds vaker samen op uit trokken. Vooral toen Ben stopte met werken. Later verschoof de interesse van het varen naar de gezelligheid rond de havens. Hij kon zijn creativiteit en vakmanschap met plezier uitleven in projecten voor de watersportverenigingen in Enschede en Kraggenburg.

Hij probeerde zijn kinderen vaak met raad en daad terzijde te staan. Als opa genoot hij ervan zijn kleinkinderen te zien opgroeien. Zijn leven kende ook tegenslagen waarin hij met Lies op de proef werd gesteld. Hun onderlinge band is in de jaren steeds sterker geworden.

Enkele weken geleden werd Ben plots onwel en werd hij in het ziekenhuis opgenomen. De laatste week van zijn ziekenhuisverblijf is hem het Sacrament der Zieken toegeënd.

Wij hadden Ben nog graag veel mooie jaren gegund om te genieten van zijn gezin en hobby, maar het mocht helaas niet zo zijn. Wij zijn dankbaar dat hem een langdurig ziekbed bespaard is gebleven en denken vol liefde terug aan alle goede herinneringen die we samen hebben.

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling en medeleven bij het afscheid.

Lies Reuver-Schulte, kinderen en kleinkinderen