



Nu is er een leegte, een stilte.
Eens zal die leegte minder leeg lijken.
Eens zal die stilte minder stil lijken.
Eens zal die leegte weer gevuld worden.
Eens zal die stilte overstemd worden.
Dat komt.....eens

Lieve Eline,

Wat waren wij die dag in april blij
we verwachtten een kindje,
en dat was jij.

9 maanden keken we naar je uit,
onze eerste kleine spruit.
Met liefde hebben we je verwacht
en veel aan je gedacht.

Op vrijdag 4 januari 2008 om 07.27 uur ben
je thuis geboren. Je moest meteen naar het
ziekenhuis in Enschede, vandaar ben je over-
gebracht naar het Sophia Ziekenhuis in
Zwolle.

Zondag 6 januari heb jij het Doopsel,
Communie, Vormsel en Ziekenzalving ontvan-
gen. Wij hebben jou met al onze liefde
omringd. Samen met je oma, opa's, ooms en
tantes, Doris en Judith.

Helaas bleek uit de MRI-scan dat jouw her-
senen dramatisch waren beschadigd. Er was
geen leven voor jou weggelegd.

Papa en mama moesten jou loslaten. Met
veel pijn in ons hart hebben wij jou uithanden
gegeven. We hebben nog lekker met je kunnen
knuffelen en je overladen met kusjes.

Dinsdag 8 januari om 18.39 uur ben je in
papa's armen overleden. We hebben jou in
onze armen mee naar huis genomen. Samen
kwamen we weer thuis.

Je hebt een papa en mama van ons gemaakt,
dat vinden we reuzefijn. Helaas mocht je
maar eventjes bij ons zijn. Afscheid nemen
van jou, doet zo'n pijn.

Dag lieve Eline, ons kleine meisje.

Dikke kus van papa en mama

Wij danken u voor uw komst en medeleven
rond het overlijden van ons dochttertje Eline.

Matthijs en Dorien Reuver