



Gonny Rikkink - Reuver

* 22-9-1963

† 10-2-2011

HET WORDT NOOIT MEER ZOALS HET WAS....

Een moeder is, een wonderbaar iets.

Ze begrijpt je en steunt je.

Ze helpt je en ze geeft je goede raad.

Ze houdt oneindig van je.

*Het enige verdriet dat ze je ooit aandoet,
is te sterven en je te verlaten.*

*Mam, wij zijn trots op jou en gaan doen
wat je van ons verwacht.*

Jij blijft voor altijd ons grote voorbeeld.

.....

Uw liefdevolle aandacht voor Gonny deed ons goed
en voor uw warme medeleven zijn wij dankbaar.

Bertho, Evelyn, Vera en Charlott

Agelo, 16 februari 2011
Alleweg 10

Gedicht voor Mama

Allerliefste mama,

Super trats zijn wij op jou.

Je was er altijd voor ons en voor anderen.

Behulpzaam, gezellig, lief en gastvrij.

Voor ons ben je een groot voorbeeld

en de engel in ons hart, ben jij!

Mama, ik hou van je.

Allerliefste mama,

*Altijd positief, altijd optimistisch en altijd een lach
maar waar bleef die traan?*

Opeens moesten wij beseffen

dat je voorgoed uit ons leven zou gaan.

*Ons grote voorbeeld, voor iedereen, wij weten dat je
ons gaat helpen, want wij moeten nu verder alleen.*

Mama, ik hou van je.

Allerliefste mama,

*De eigenschappen die jij had, daar kunnen wij van
leren, zo'n vrolijke, krachtige instelling,
dat gaan wij ook weer proberen.*

Super trots zijn wij op jou!

*Jij bracht altijd een gezellige sfeer,
dat was jouw kracht.*

Lieve mama, wij gaan door zoals jij dat verwacht.

Mama, ik hou van je.

Evelyn, Vera en Charlott