



In liefde gedenken

## Herman Albertus Reuver

Geboren te Oldenzaal, 26 april 1927

Overleden te Enschede, 28 december 2005

*"In das, was Denken heißt, gelangen wir,  
wenn wir selber denken.*

*Damit ein solcher Versuch glückt, müssen wir bereit sein,  
das Denken zu lernen."*

*Martin Heidegger*

Herman was een uitzonderlijk mens, waar ik zielsveel van hield.

Kenmerkend voor hem waren zijn scherpe open geest en zijn brede wetenschappelijke belangstelling.

Herman was bescheiden, gastvrij, betrokken en respectvol.

Hij had een uitgesproken mening, zonder die aan anderen op te dringen.

Hij waardeerde mensen om wie ze waren. Hij was op z'n best in informele gesprekken en wist daarbij verschillen in leeftijd of achtergrond moeiteloos te overbruggen.

Herman en ik waren een twee-eenheid; wij hebben het beste in elkaar naar boven gehaald.

Zijn nagedachtenis geeft mij kracht om zonder hem verder te gaan.

*Hartelijk dank voor zoveel aandacht, betrokkenheid, de vele mooie bloemen en de hartelijke brieven met goede karakterbeschrijvingen van Herman.*

*Het geeft mij troost en bemoediging.*

Anneke Reuver-de Koning.