



**MARIETJE**

---

PELSTER - REUVER

1932 - 2010



*Aandacht en liefde was haar kracht.  
Zorgzaam stond zij in het leven.  
Nooit heeft ze aan zichzelf gedacht,  
belangrijker was te kunnen geven.*

## Maria Anna Pelster - Reuver

echtgenote van Hennie Pelster

Marietje werd geboren op 25 mei 1932 te Deurningen. Als derde kind van een groot gezin had zij al snel een groot verantwoordelijkheidsbesef. Tijdens de oorlogsjaren heeft ze met haar gezin om veiligheidsredenen een aantal jaren in Rossum gewoond. Na de Mulo in Oldenzaal gevolgd te hebben, heeft ze ruim 10 jaar met veel plezier gewerkt als administratief medewerkster in 'de Melkfabriek' te Hengelo.

In 1965 is ze getrouwd met Hennie Pelster, waar ze midden in het dorp Deurningen, met veel liefde en toewijding, de winkel, bakkerij en postagentschap runden. Samen kregen ze drie kinderen voor wie ze, ondanks de drukke werkzaamheden, altijd tijd maakte.

Ze was de spil van het gezin. Niets was haar teveel. Ze had alle aandacht voor haar kinderen, de aanhang en later ook de kleinkinderen, waar ze supertrots op was. Wanneer er onderling gekkigheid gemaakt werd, was haar opmerking

steevast: 'sie bint me allemoal eff'n leef'.

Kenmerkend was haar betrokkenheid, gastvrijheid en medeleven voor iedereen, ze was een warme persoonlijkheid. Doordat ze in 2004 om gezondheidsredenen moest stoppen met het postagentschap, heeft ze zich, samen met Hennie, toegelegd op het museum 'Een blik op het verleden'. Op deze manier bleef ze onder de mensen en op de hoogte van het reilen en zeilen om haar heen.

Haar gezondheid heeft haar diverse keren in haar leven op de proef gesteld, maar telkens sloeg ze zich er weer doorheen. Het geloof heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Met name bij 'Maria' en 'Antonius' vond ze steun en kracht.

De laatste weken was het moeilijk voor haar de moed erin te houden, omdat haar lichaam haar door 'het hartfalen' meer en meer in de steek liet. Ondanks haar ziekte bleef ze belangstellend en vol aandacht voor haar naasten.

Mama blijft voor ons een groot voorbeeld, we zullen haar ontzettend missen.

We willen eenieder bijzonder bedanken, die met Marietje en ons hebben meegeleefd tijdens haar ziekte/rond haar overlijden.

Hennie, kinderen en kleinkinderen